



**ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ**



**ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ»**



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ**

Πρόσκληση

Σας καλούμε την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στην ετήσια εκδήλωση τέλεσης επιμνημόσυνης δέησης για τους 4.115 Ιταλούς αιχμάλωτους στρατιώτες καθώς και τους 20 Έλληνες που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του νορβηγικού πλοίου "ORIA".

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 60^ο χλμ. της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου (διοικητικά όρια Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας), στο σημείο που έχει στηθεί μνημείο για τα θύματα του ναυαγίου.

Την επιμνημόσυνη δέηση θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών Σεβασμιότατος π. Θεόδωρος Κοντίδης.

Ο ΠΡΕΣΒΗΣ

ΡΑΟΛΟ CUCULI

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ
«ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ»**

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Ι

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Λίγα λόγια για το ναυάγιο ORIA

Το ναυάγιο του νορβηγικού πλοίου ORIA αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στα παγκόσμια χρονικά, που όμως παραμένει ευρέως άγνωστη. Συνέβη το βράδυ της 12^{ης} Φεβρουαρίου 1944 κοντά στη νησίδα Πάτροκλος (Γαϊδουρονήσι) που βρίσκεται στον Σαρωνικό Κόλπο.

Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας στις 8 Σεπτεμβρίου 1943, οι Γερμανοί κατέχουν πλέον τα Δωδεκάνησα. Η ιταλική φρουρά έχει παραδοθεί και βρίσκεται υπό καθεστώς αιχμαλωσίας. Τις απογευματινές ώρες της 11^{ης} Φεβρουαρίου 1944, 4.115 ιταλοί στρατιώτες στοιβάχτηκαν στα αμπάρια του νορβηγικού πλοίου ORIA που είχε επιταχθεί από τις γερμανικές αρχές. Το μόλις 2.127 τόνων πλοίο ήταν φορτηγό και είχε ναυπηγηθεί στην Αγγλία το 1920.

Το ORIA αναχώρησε τις πρώτες βραδινές ώρες από τη Ρόδο με άσχημο καιρό και κατεύθυνση τον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προσέκρουσε λόγω της κακοκαιρίας στη νησίδα Πάτροκλος, σε απόσταση 25 μιλίων ΝΑ του λιμανιού του Πειραιά. Το πλοίο πήρε κλίση και άρχισε να βυθίζεται. Η θάλασσα της περιοχής έγινε ο υγρός τάφος για χιλιάδες ιταλούς αιχμαλώτους που ήταν στοιβαγμένοι στα αμπάρια του.